

Ομιλία Νικόλα Νικόλα, υπεύθυνου Συντονιστικού ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου, ΘΥΡΑ 9 και Πολιτιστικού Ιδρύματος 1948 και υπεύθυνου Επιτροπής Μορφωτικής Δράσης ΑΛΣ Ο29Μ

Εκδήλωση για μαύρες επετείους

17/7/2023, Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Εκ μέρους του Συντονιστικού του ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου, της ΘΥΡΑ 9 και του Πολιτιστικού Ιδρύματος 1948 θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας να μοιραστούν μαζί με τον κόσμο μας τις προσωπικές εμπειρίες τους από την πάλη ενάντια στο φασισμό και στον εισβολέα.

Συμπληρώνονται φέτος 49 χρόνια από το δίδυμο ιμπεριαλιστικό έγκλημα εις βάρος του λαού μας. 49 χρόνια από τότε που ο Τούρκος εισβολέας βρήκε το δρόμο ανοικτό από την προδοσία και μέχρι σήμερα κατέχει το βόρειο τμήμα του νησιού μας. Νεκροί, αγνοούμενοι, τραυματίες, πρόσφυγες και εγκλωβισμένοι ήταν ο απολογισμός του δίδυμου ΝΑΤΟϊκού εγκλήματος του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Η προδοσία και οι ευθύνες τεράστιες.

Η Αγκυρα ήταν πανέτοιμη και άδραξε την ευκαιρία. Αλλά δεν επρόκειτο για απόφαση 3-4 ημερών μετά το πραξικόπημα. Επρόκειτο για ένα μακροχρόνιο προγραμματισμό που υλοποιούσε ως συνέχεια του πραξικοπήματος το Σχέδιο της Λισαβόνας, ένα ΝΑΤΟϊκό διακανονισμό του Κυπριακού στη βάση της διχοτόμησης. Η βάρβαρη τουρκική εισβολή ήταν το αποκορύφωμα των ΝΑΤΟϊκών επιβουλών κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας που μπορούσε να ολοκληρωθεί μόνο με την προδοσία της ελληνικής Χούντας και των ντόπιων φασιστών της ΕΟΚΑ Β'.

Στις 15 του Ιούλη οι φασίστες προχώρησαν στο πραξικόπημα. Παρά την αντίσταση, σκότωσαν και κατάστρεψαν τον τόπο ανοίγοντας το δρόμο στον εισβολέα. Τα συγχαρητήρια τους στην πραξικοπηματική κυβέρνηση έσπευσαν να στείλουν κεφαλαιοκράτες, εθνικόφρονα σωματεία (περιλαμβανομένης της υπό τον Ζιβαναρη διοίκησης του σωματείου που σήμερα εδρεύει στην αρχή της λεωφόρου Κένεντι), καθώς και πολιτικοί της δεξιάς περιλαμβανομένων επαρχιακών επιτροπών του Ενιαίου Κόμματος του Γλαύκου Κληρίδη.

Στον αντίποδα, το οίκημα του ΑΣΟΛ δέχθηκε και αυτό τα πυρά των πραξικοπηματιών. Τα σημάδια από τις σφαίρες έμειναν στους τοίχους θυμίζοντας τη σημασία του ένδοξου 1948. Σημάδια που θα έπρεπε να θυμίζουν σε όλους ότι κάποτε η ΟΜΟΝΟΙΑ δεχόταν τα πυρά από τους φασίστες και όχι τα λεφτά τους για να ξεπουληθεί. Κάποιοι κάνουν ότι ξέχασαν γιατί διάλεξαν να ξεπουληθούν. Αλλά

εμείς θυμόμαστε. Θυμόμαστε τα καψόνια των Χουντικών σε στρατιώτες που δεν έκρυβαν την αγάπη τους για την ΟΜΟΝΟΙΑ και τις αξίες του 1948. Θυμόμαστε τον Σωτήρη Αδάμου Κωνσταντίνου, αδελφό του τερματοφύλακα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Χριστάκη Αδάμου Κωνσταντίνου που τον δολοφόνησαν οι πραξικοπηματίες όταν αρνήθηκε να συμμετάσχει στο πραξικόπημα. Θυμόμαστε δύο αδέρφια, τους Χαράλαμπο και Αναστάση Χριστοφή που δολοφόνησαν άναδρα οι πραξικοπηματίες θάβοντας τους σε ένα πρόχειρο τάφο, των οποίων η αναγνώριση έγινε από το ρολόι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που φορούσε ο ένας εκ των δύο. Θυμόμαστε όλους όσους έδωσαν την μάχη ενάντια στο φασισμό και τον ιμπεριαλισμό.

Τιμή και δόξα σε όσους αντιστάθηκαν στην προδοσία. Τιμή και δόξα στους ΟΜΟΝΟΙΑτες που αγωνίστηκαν κι έπεσαν για την ελευθερία απέναντι στον ιμπεριαλισμό, προδότες και εισβολείς.

20 του Ιούλη. Οι εισβολείς πήραν τη σκυτάλη από τους πραξικοπηματίες, αλλά η σκυτάλη όχι με την “αθλητική” της σημασία μονό, της συνέχειας δηλαδή, αλλά και με τη σημασία που είχε στην αρχαία Σπάρτη ως κρυπτογραφημένο μήνυμα με μυστικές διαταγές, είχε δωθεί από το ΝΑΤΟ. Όπως καταδεικνύει και το πόρισμα της Βουλής για το Φάκελο της Κύπρου (<https://www.parliament.cy/el/links-in-home-and-footer/significant-papers/%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85-17-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-2011>), η απόφαση για το δίδυμο έγκλημα του 1974 είχε ληφθεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα το 1971, ενώ άκρως απόρρητο έγγραφο του τότε ΓΓ του ΝΑΤΟ Γιόζεφ Λουνς με ημερομηνία 12 Ιούλη 1974 αναφερόταν στη συμφωνία των ΗΠΑ προς υποστήριξη της τουρκικής αποβίβασης. Τρεις ημέρες πριν το πραξικόπημα και οκτώ μέρες πριν την εισβολή... Το ίδιο πόρισμα επιβεβαίωσε αυτό που η λαϊκή σοφία ήδη γνώριζε ότι ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Βρετανία είχαν εγκρίνει την τουρκική εισβολή γνωρίζοντας για το πραξικόπημα πριν υλοποιηθεί το πρώτο σκέλος του δίδυμου εγκλήματος. Αυτό και μόνο αποδεικνύει το ρόλο των ιμπεριαλιστών στην τραγωδία της Κύπρου που βρήκαν ως κατάλληλους υπαλλήλους τους την ελληνική χούντα και την ντόπια ΕΟΚΑ Β' στην ενσυνείδητη υλοποίηση των άνομων σχεδίων τους.

Ο δημοκρατικός κόσμος αντιστάθηκε στο πραξικόπημα και έσπευσε να αντικρούσει και τον ξένο εισβολέα. Η προδοσία όμως ήταν παντού. Όπλα δεν υπάρχουν. Τα βαρέα είναι διασκορπισμένα για τους σκοπούς του πραξικοπήματος. Το ίδιο και τα καλάσνικοφ. Οι «ήρωες» των μετόπισθεν της ΕΟΚΑ Β' τα... έκρυσαν γι' άλλους σκοπούς. Οι θρασύδειλοι χουντικοί αξιωματικοί και οι συνοδοιπόροι τους της ΕΟΚΑ Β' δεν βρέθηκαν στο μέτωπο αντίστασης κατά του εισβολέα. Οι κυνηγημένοι δημοκράτες, κομμουνιστές και αριστεροί βρέθηκαν στην πρωτοπορία της απόκρουσης της εισβολής και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις στάλθηκαν ως αρνιά επί σφαγή με διαταγές των πραξικοπηματιών. Άλλοι έκαναν σούβλες στο Τρόδος ή συνέχιζαν εγκληματικά να διώκουν δημοκρατικούς. Η έγνοια τους δεν ήταν η αντιμετώπιση του εισβολέα, αλλά η δίωξη των δημοκρατικών. Το Πόρισμα της Βουλής είναι ξεκάθαρο. Η πραξικοπηματική στρατιωτική ηγεσία γνώριζε επιβεβαιωμένα τις κινήσεις του εισβολέα, αλλά καλλιεργούσε σκόπιμα την ψευδαίσθηση ότι επρόκειτο δήθεν για «άσκηση» των Τούρκων. Μονάδες αφέθηκαν σκόπιμα εκτεθειμένες και δέχθηκαν βαρύ πλήγμα από την τουρκική αεροπορία τόσο σε ανθρώπινες απώλειες, όσο και σε καταστροφή στρατιωτικού υλικού. Σκόπιμα δεν αντιμετωπίστηκε κατά προτεραιότητα το προγεφύρωμα στο χώρο της εισβολής, όπως προνοούσαν τα σχέδια άμυνας της Κύπρου. Με ευθύνη των πραξικοπηματιών η επιστράτευση απότυχε παρά το ότι ο λαός έσπευσε να βοηθήσει. Αργοπόρησαν να εφαρμόσουν τα σχέδια άμυνας και δεν τα εφάρμοσαν όπως ήταν σχεδιασμένα ενάντια στη δημιουργία προγεφυρώματος, ενώ αντίθετα με τα προϋπαρχοντα σχέδια η ΕΛΔΥΚ δεν στράφηκε ενάντια στο προγεφύρωμα. Σκόπιμα δεν αποδέσμευσαν τις πρώτες ώρες της εισβολής πυροβόλα και αντιεροπορικά υποβοηθόντας την αερομεταφορά στρατευμάτων στο θύλακα Κιόνελλι-Αγύρτας, καθώς και στην ενίσχυση του προγεφυρώματος του εισβολέα. Δεν υπήρξε ναυτική και αεροπορική στήριξη από την Ελλάδα ενώ οι Μοίρες Καταδρομών, Τεθωρακισμένων και Πυροβολικού δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και το σχέδιο αμύνης. Δεν υπήρξε ουσιαστικός συντονισμός και διεύθυνση των επιχειρήσεων από το ΓΕΕΦ, την πραξικοπηματική ηγεσία δηλαδή. Και όλα αυτά τα λέει το Πόρισμα, στο οποίο επίσης τονίζεται ότι οι δυνάμεις που εστάλησαν για καταδίωξη του Προέδρου Μακαρίου στην Πάφο κατά το πραξικόπημα «ήσαν αριθμητικά υπέρτερες από αυτές που είχαν σταλεί στις 20 Ιουλίου 1974 για αντιμετώπιση του τουρκικού προγεφυρώματος στο χώρο της εισβολής!». Τέτοιος ήταν ο βαθμός της προδοσίας. Ανάμεσα σε πολλά άλλα αποδεικτικά στοιχεία, το Πόρισμα αναδεικνύει ότι Αθήνα και χουντικοί γνώριζαν για τις στρατιωτικές προετοιμασίες της Άγκυρας από τον Απρίλη του 1974, αλλά μοίραζαν διαβεβαιώσεις για «ουδέν ανησυχία». Και μετά το πραξικόπημά τους... Στα απόρρητα σήματα από τις 17 του Ιούλη του 1974 για προετοιμασία τουρκικής εισβολής ο χαρακτηρισμός που επικρατούσε ήταν: «ΓΕΕΦ δεν ανησυχεί».

Το Πόρισμα επιβεβαιώνει ότι χωρίς την προδοσία η Τουρκία δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στην εισβολή. Εξάλλου αυτό μπορεί να το κατανοήσει κάποιος χωρίς καν να έχει στρατιωτική εμπειρία. Το 2003 όταν πρώτη φορά πήγα προσωπικά στην Κερύνεια και αντιλήφθηκα τη γεωγραφία του χώρου της απόβασης με το στενό γεωγραφικό χώρο ανάμεσα σε θάλασσα και Πενταδάκτυλο, κατανόησα ότι με πέτρες από τα φρούρια του βουνού θα μπορούσε να αποκρουστεί ο εισβολέας. Αλλά κανένα πολυβόλο από τα φρούρια του Πενταδακτύλου δεν άνοιξε πυρ. Με διαταγές των πραξικοπηματιών είχαν αφοπλιστεί. Οι Οθωμανοί είχαν λόγο που το 1571 εισέβαλαν στην Κύπρο από το νότο και όχι από τον πιο κοντινό τους βορρά και αυτό ήταν η φυσική άμυνα που πρόσφερε στο νησί ο Πενταδάκτυλος και τα φρούρια του.

Αλλά η πραξικοπηματική ηγεσία της ΕΦ, όπως τονίζεται στο Πόρισμα, «καταγινόταν με την επιβολή του πραξικοπήματος και την καταστολή των επιμέρους εστιών αντίστασης». 25 του Ιούλη εν μέσω εισβολής η πραξικοπηματική ηγεσία κοινοποιούσε διαταγή στις μονάδες του στρατού ζητώντας αφοπλισμό κάθε πολίτη εκτός «οι ανήκοντες εις τας εθνικάς οργανώσεις και οι εθνικόφρονες κάτοικοι». Στο Πόρισμα επίσης τονίζεται ότι ενώ η Αγκυρα προετοιμαζόταν για εισβολή, για την ηγεσία της ΕΦ, «όπως προκύπτει από τα δελτία πληροφοριών που κυκλοφορούσαν, πρώτος στόχος ήταν "ο εσωτερικός εχθρός", δηλαδή κάθε Κύπριος που δεν ήταν συνοδοιπόρος, και όχι ο τουρκικός κίνδυνος, τον οποίο συστηματικά υποβάθμιζαν»... Ο εχθρός δεν ήταν ο τουρκικός επεκτατισμός, αλλά ο κομμουνισμός... Ενδεικτικό είναι το γνωστό απόσπασμα στο ντοκιμαντέρ του Κακογιάννη, όπου ο εθνικόφρονας καφετζής δεν μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε Έλληνες κομμουνιστές ή Τούρκους...

Και δεν ήταν μόνο η μανία τους ενάντια στον δημοκρατικό κόσμο και το αντικομμουνιστικό τους μένος. Υπήρξε προδοσία και συννερόση με τον εισβολέα όπως αποδεικνύει το πιο κάτω απόσπασμα από το Φάκελο της Κύπρου: «Όλες οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν τόσο η χούντα όσο και η πραξικοπηματική ηγεσία της ΕΦ αποσκοπούσαν στην επιβεβαίωση της ελληνικής άμεσης εμπλοκής στο πραξικόπημα, καθώς και στην αποδυνάμωση των θέσεων της ΕΦ στην περιοχή της Κερύνειας. (...) Τα πιο πάνω ήσαν μόνο μέρος αυτών των ενεργειών. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η διενέργεια του πραξικοπήματος και η ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ήταν όχι μόνο σε γνώση της Τουρκίας, αλλά, όπως αποκαλύπτει και σχετικό μνημόνιο του Υφυπουργού Εξωτερικών της χούντας Κ. Παναγιωτάκου, μετά από συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα Τουρκμέν, υπήρχε συνομολογημένη συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Αγκυρα. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, το γεγονός ότι όχι μόνο δεν λήφθηκαν προληπτικά μέτρα αλλά, αντίθετα, η πραξικοπηματική ηγεσία της ΕΦ

προέβη σε ενέργειες, οι οποίες από στρατιωτικής άποψης δεν μπορεί να δικαιολογηθούν επιβεβαιώνει τα περί ύπαρξης συμφωνίας και συνεννόησης».

Τόσο σίγουροι ήταν οι Τούρκοι που δεν έλαβαν καν αναγκαία μέτρα σε μια απόβαση, όπως επισημαίνεται στο Πόρισμα: Κατά την ανάκριση ο συλληφθείς την 31η Ιουλίου 1974 Τούρκος ταγματάρχης Μουσταφά Τσεντινέλ, είπε ότι δεν διέθετε αντιαεροπορικά, γιατί οι διαβεβαιώσεις που είχε ήταν πως δεν θα υπήρχε προσβολή από εχθρικά αεροσκάφη»!

Ούτε άφρων ήταν δηλαδή το πραξικόπημα, ούτε «αδελφοκτόνος» ή εμφύλιος διαμάχη υπήρξε. Αυτό είναι που ισχυρίζονται όσοι παραχαράσσουν την ιστορία, όσοι τιμούν πραξικοπηματίες, όσοι επιδιώκουν να δικαιώσουν τον ολετήρα Γρίβα που πριν πεθάνει ο ίδιος ετοίμασε σειρά πραξικοπηματικών σχεδίων. Επρόκειτο για προσχεδιασμένο ιμπεριαλιστικό έγκλημα που για τις ντόπιες και εξ Ελλάδος μαριονέτες του NATO έφερε και τη σφραγίδα της προδοσίας

Δεν ξεχνούμε λοιπόν. Δεν ξεχνούμε την προδοσία και το ιμπεριαλιστικό έγκλημα. Δεν ξεχνούμε το φασισμό και συνεχίζουμε την πάλη απέναντι τους.

Στην Κύπρο ζούμε ένα ακόμη διαρκές NATOϊκό έγκλημα, μια ακόμη αιματοβαμμένη επέμβαση των ιμπεριαλιστών που αξιοποίησαν πλήρως τον εθνικισμό-σοβινισμό ένθεν κακειθεν της «πράσινης γραμμής», τον οποίο όχι μόνο εξέθρεψαν, αλλά και εξόπλισαν. Είναι το ίδιο το NATO που κάποιιο αφού επιχειρούν να παραχαράξουν την ιστορία τόσο για τους εξωτερικούς θύτες, όσο και για τις ντόπιες μαριονέτες τους, επιδιώκουν να εμπλέξουν την Κύπρο μας στο πλοκάμια του. Είναι το ίδιο το NATO που μόλις πρόσφατα, συνεχίζοντας να κάνει πλάτες στην κατοχική Τουρκία και τις συνεχείς προκλήσεις της, έχει αποφασίσει με πρόταση της Ουάσινγκτον να αναφέρει την Κυπριακή Δημοκρατία με συντεταγμένες... Μην τυχόν και ενοχληθεί η κατοχική δύναμη που το NATO και οι μαριονέτες του έφεραν στο αιματοκυλισμένο νησί μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ιμπεριαλιστές γνωρίζουν πολύ καλά τις συντεταγμένες και της Κύπρου, αφού έθεσαν και την πατρίδα μας στο στόχαστρο των εγκλημάτων τους.

Ναι δεν τους έφερε απλά η θάλασσα της Κερύνειας... Και ο ποιητής σκόπιμα το αράδιασε στους στίχους του θέλοντας υποσυνείδητα να περάσει άλλο μήνυμα από την πραγματικότητα στους αναγνώστες. Βλέπετε ο Μόντης εκτός από ποιητής ανήκε πολιτικά στο εθνικόφρονο στρατόπεδο που άνοιξε την κερκόπορτα στη βάρβαρη τουρκική κατοχή...

49 χρόνια μετά το μαύρο Ιούλη του 1974, ο αγώνας του κυπριακού λαού για τερματισμό της κατοχής συνεχίζεται. Κοινή πάλη των Ε/κ και των Τ/κ ενάντια στον

ιμπεριαλισμό και σε κάθε μορφή εθνικισμού. Πάλι για λύση που θα υπηρετεί τα συμφέροντα των Κυπρίων και όχι τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών, των ντόπιων εκπροσώπων τους και των λεγόμενων «μητέρων πατρίδων».

Μια κοινή πάλη για πραγματική επανένωση του νησιού και του λαού μας, χωρίς ξένους στρατούς, εγγυήσεις και βάσεις.